



Wilfred Slippens, Co Wiskerke en Hans Heddes onthullen het laatste straatnaambord in de Schager Schildersbuurt.

FOTO MARC MOUSSAULT

Schildersbuurt heeft nieuwe naambordjes

Simone Bruin

Schagen ■ „De hele raad zei: goed plan Co”, vertelt Co Wiskerke, raadslid van het CDA, die met het voorstel kwam om de straatnaambordjes in de Schildersbuurt in Schagen te vervangen. Zijn eigen buurtje.

Binnen een half jaar was het voorstel er doorheen en nu was het dan ook echt zover.

Donderdag onthulde wethouder Hans Heddes het laatste vernieuwde straatnaambordje van de Schildersbuurt; aan de Jacob Ruijsdaellaan.

Reflecteren

„De bordjes waren al vijftig jaar oud en dan ook slecht leesbaar”, geeft Wilfred Slippens, beheerder straatmeubilair, aan. De nieuwe bordjes

reflecteren beter in het donker en zijn ook overdag duidelijker in zicht doordat ze nu aan palen hangen in plaats van tegen de huizen zijn bevestigd.

In de war

Tijdens het vernieuwen van het straatnaambordje hebben de initiatiefnemers ook meer geleerd over de schilder Jacob van Ruisdael. Ze kwamen namelijk wel drie verschillende namen tegen waaronder de meester bekend stond.

De straat is vernoemd naar hoe hij in de volksmond werd genoemd: Jacob Ruijsdael. Maar hij kwam ter wereld als Jacob van Ruisdael. De naam van de straat is niet aangepast omdat dit lastig zou worden voor de mensen die hier wonen: misschien raakt anders de postbode wel in de war.

Wiskerke nam dit initiatief niet

alleen omdat de bordjes slecht leesbaar waren, hij wilde ook dat mensen zich meer bewust zouden worden van de namen van schilders op

Vijftig jaar oude bordjes waren slecht leesbaar

die bordjes zoals deze 'schilder van de luchten'.

De namen op de bordjes zijn nu namelijk voorzien van het jaartal van de periode waarin zij geleefd hebben en waar zij geboren zijn. Zo kan ook de jeugd het spelenderwijs oppakken, denkt Wiskerke. „Het is een stukje cultureel- en historisch besef voor onze bezoekers en toekomstige generaties.”