

**REPORTAGE** Scholieren zijn nog altijd in de bollenschuur te vinden

# 'Bollen pellen? Het moest van mijn ouders'

In veel bollenschuren zijn vandaag de dag voornamelijk arbeidsmigranten te vinden die aan het pellen zijn. Een ander plaatje dan vroeger, toen dit seizoenswerk voornamelijk werd gedaan door scholieren. Bollenboeren kunnen tegenwoordig moeilijk scholieren vinden die het werk willen doen. Aan oproepjes op sociale media wordt haast geen gehoor gegeven.



**Simone Bruin**  
 s.bruin@mediahuis.nl

**Nieuwe Niedorp** ■ Maar dit geldt niet voor alle bollenboeren, want in sommige schuren zijn die scholieren nog wél te vinden aan het bandje. Met pleisters op de handen zijn ze de bollen aan het pellen, gezellig kletsend met een vriendje of vriendinnetje.

Scholieren komen vaak in de bollenschuur terecht omdat ze simpelweg in de buurt wonen of het plekje van een oudere broer of zus overnemen. En anders via een klasgenootje. Bij Tom Groot, ook wel bekend als Boer Tom, zijn de scholieren hard aan het werk om alle bollen gepeld te krijgen. Met hier en daar een medewerker uit het buitenland.

## Ouders

Jur de Graaf (17) uit Nieuwe Niedorp had een paar jaar geleden geen keuze om bij de buurman aan de slag te gaan met bollen pellen. „Het moest van m'n ouders”, vertelt hij. „De eerste paar jaar vond ik vreselijk, ik ging hier niet met plezier naar toe.”

„Het contact verliep vroeger ook altijd via de ouders”, vertelt Groot. „Dan belde je naar de vaste huistelefoon, dan was er toch een soort controle van de ouders.” Die tijden zijn



Vriendinnen Anne Bink en Janna van der Eng samen aan het bollen pellen.

FOTO MARC MOUSSAULT

„Bollen pellen is de hele dag hetzelfde, er is geen afwisseling”

inmiddels veranderd want de scholieren hebben allemaal een eigen mobieltje. Een berichtje met een afmelding of het doorgeven van beschikbare tijden is makkelijk verstuurd. „Maar wij hebben elf hectare, dat is nog altijd goed te doen samen met de scholieren”, aldus Groot.

Jur heeft ondertussen ander werk gevonden, maar vooralsnog is hij tijdens het seizoen nog altijd drie dagen in de week in de bollenschuur te vinden. „Toen ik de vaste mensen beter leerde kennen en ik ook andere dingen mocht gaan doen, toen werd het leuk”, zegt hij. Ondertussen rijdt Jur op de heftruck door de schuur heen in plaats van dat hij aan het bandje staat. „Bollen pellen is de hele dag hetzelfde, er is geen afwisseling. Als je niemand anders kent die aan het bandje staat, dan is het niet leuk.”

## Gezelligheid

„Soms is het opletten dat het niet te gezellig wordt hoor”, grapt Groot. Vriendinnen Anne Bink (14) uit Schagen en Janna van der Eng (14) uit 't Veld vinden het helemaal niet erg om samen een zakcentje bij te verdienen. „Anne belde mij of ik hier ook wilde komen werken”, vertelt Janna. „Soms vragen we harde werkers of ze vrienden hebben die hier willen komen werken”, stelt

Groot. „Dan weet je een beetje wat je kunt verwachten en voor hun is het gezellig.”

De meeste klasgenoten van Anne en Janna werken in de supermarkt vertellen de meiden. „Bollen pellen kost toch meer moeite denk ik, je werkt lange dagen”, vertelt Anne. Toch kiezen beide meiden liever voor het werk in de bollenschuur „Samen is het heel gezellig.”

## Late schoolvakantie

Het moeilijkste dit jaar is volgens

Groot de schoolvakantie die zo laat begint. „We hebben ongeveer drie weken werk aan het pellen, de eerste week hebben we alleen maar met medewerkers uit het buitenland gewerkt doordat nog geen een scholier vakantie had”, vertelt Groot. „Maar eigenlijk doen we praktisch alles met scholieren. We zitten met het bedrijf precies tussen twee dorpjes in, we hebben dan ook nog genoeg aanwas van scholieren. Het is ook altijd hartstikke lachen om met ze samen te werken.”



Gezellig aan het bandje met andere scholieren.

FOTO MARC MOUSSAULT



Pellen en praten, een prima combinatie.

FOTO MARC MOUSSAULT