

VIJFTIG JAAR Vanaf het ontstaan van Popkoor Join's Meeting is zij er bij

Astrid zingt een halve eeuw, alleen niet solo

Een verrassingsbezoek van de burgemeester en de familie van Astrid Witteveen-van 't Riet (65) tijdens de laatste repetitie van het jaar van Popkoor Join's Meeting. Een halve eeuw zingt ze bij dit koor. Ontelbaar veel optredens en repetities zijn achter de rug. Met vooral heel veel gezelligheid is het koor uit haar leven niet meer weg te denken. Met nog altijd een beetje de zenuwen in het lijf bij aanvang van een optreden.



Simone Bruin
s.bruin@mediahuis.nl

Middenmeer ■ „Thuis vragen ze dan: 'hoe kun je je na al die jaren nog zo druk maken?', vertelt Astrid. In 1973 ontstond het koor vanuit de protestantse kerk. Een zus en een nicht van Astrid werden er ook lid van. Zij waren al zestien, de toelatingsleeftijd van het koor. Astrid was vijftien. Dankzij haar zus en nicht kreeg zij een vrijbrief om ook lid te worden.

Van een jongerenkoor dat tijdens de kerkdiensten gospels zong, ontwikkelde Join's Meeting zich tot popkoor met een breed repertoire aan liedjes.

Het koor bestond toen voornamelijk uit vijftig plussers. Voorzitter Ieme Top is als geheugensteunje aanwezig bij het interview. Zij vertelt: „Toen de kerken gingen bezuinigen zijn we geleidelijk aan geswitcht naar een popkoor.”

Astrid: „Ik heb zingen altijd al leuk gevonden. Nog steeds natuurlijk, anders houd je het geen vijftig jaar vol. Het is echt een hobby. Ik vind het fijn om iets voor mezelf te hebben. We hebben ook echtparen op het koor, maar mijn man kan gelukkig niet zingen”, lacht Astrid.

Korenweekend

Naast samenkomen tijdens repetities en concerten is het koor de afgelopen vijftig jaar vaak op korenweekend geweest. „Vroeger gingen we kamperen voor twee nachttjes, tegenwoordig gaan we voor een nachtje naar een groepsaccommodatie”, vertelt Ieme. Daarnaast is het koor naar het korenfestival geweest in Paradiso. „Dat was een hele belevenis. Normaal staan daar natuurlijk grote artiesten op het podium, nu mochten wij daar zingen”, zegt Astrid.

Naast de zang is het totaalplaatje belangrijk voor Join's Meeting. Kleding en choreografie, overal wordt aan gedacht. Ieme en Astrid laten foto's zien van een optreden in de Oude Beurs in Middenweer, waarbij alle leden een spijkerjasje aan hebben over een zwarte outfit.

„Na de pauze moest dan het spijkerjasje uit. We hebben ook een aantal jaren musicals gezongen. We waren leken maar we hebben dat toch maar mooi samen opgezegt.”

Corrie

Terwijl ze terugblikt op de afgelopen vijftig jaar, komen ook herinneringen aan haar zus Corrie naar boven. Corrie is in 2012 overleden en heeft tot haar laatste jaren gezongen bij Join's Meeting. „We hebben met het koor bij haar uit-



Thuis stond er al een kaartje klaar om Astrid te feliciteren.

FOTO'S MARC MOUSSAULT

„**Ik ben veel te zenuwachtig voor solo's, dan zou ik slapeloze nachten hebben**

vaart gezongen.” Corrie hielp bij het verzorgen van de muziek voor het koor. „Onlangs heb ik de kerstmap uit het stof gehaald. Dan zie ik weer haar handschrift in de map, dat is wel heel bijzonder.”

De andere zussen van Astrid komen altijd trouw kijken naar de optredens. Haar man bezoekt zo nu en dan een optreden. „Onlangs hebben we een kerstconcert met een aantal andere koren gegeven. Mijn man hoeft dan niet alleen



„We zijn echt verweven met elkaar, het is net een grote familie.”

voor mij te komen. De andere koren zingen andere genres, ik weet dat hij daar niets om geeft.”

Tuinconcert

„Dan heb ik liever dat zijn plekje wordt gevuld door iemand die er echt van kan genieten. Ik vind het leuker als hij komt kijken bij concerten die hij ook leuk vindt, zoals een tuinconcert dat we onlangs in de zomer gaven.”

Zingen is haar met de papelel

ingegoten. Haar ouders waren allebei lid van een klassiek koor. „Tijdens de vakanties mis ik het repeteren, dan weet ik niet zo goed wat ik die avonden moet doen. Dat gevoel is wel minder sterk geworden na de coronaperiode.”

„In het begin kon ik moeilijk op gang komen. Maar ik wil graag blijven zingen en er is ook geen ander popkoor waar ik bij zou willen. Als ik hier ooit stop en nog kan zingen, dan zou ik net zoals

„**Met vakanties weet ik niet zo goed wat ik die avonden moet doen**

mijn ouders bij een klassiek koor willen.”

Er is een ding waar ze niet van houdt: soleren. „Ik ben veel te zenuwachtig voor solo's, dan zou ik slapeloze nachten hebben.”

Samen

„Ik laat dat graag aan een ander over. Dat maakt een koor ook zo fijn, je doet het samen.”

„We zijn ook echt verweven met elkaar, het is net een grote familie.”